

## Eskatologi, del 2

Vi får inte veta när Jesus kommer men vi får veta förbluffande tydligt hur.

**Se, HERRENS dag kommer! Då skall man dela bytet bland er. <sup>2</sup>Ty jag skall samla alla hednafolk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden skall föras bort i fångenskap. Men återstoden skall inte bli utrotad. <sup>3</sup>Sedan skall HERREN gå ut i strid mot dessa hednafolk, så som han stred förr på drabningens dag. <sup>4</sup>På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut. Och Oljeberget skall delas mitt itu, från öster till väster, till en mycket stor dal genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder. <sup>5</sup>Och ni skall fly ner i dalen mellan mina berg, ty dalen mellan bergen skall sträcka sig till Asel. Ni skall fly som när ni flydde för jordbävningen på Ussias, Juda kungs, tid. Då skall HERREN, min Gud, komma och alla heliga med dig. <sup>6</sup>Det skall ske på den dagen att ljuset blir borta, himlens ljus skall förmörkas. <sup>7</sup>Det blir en särskild dag, känd av HERREN, inte dag och inte natt. Men det skall ske att när aftonen kommer blir det ljusst. Det skall ske på den dagen att rinnande vatten skall utgå från Jerusalem, ena hälften mot Östra havet och andra hälften mot Västra havet. Både sommar och vinter skall det vara så. <sup>9</sup>HERREN skall vara konung över hela jorden. På den dagen skall det ske: HERREN är en och hans namn är ett (Sak 14:1-9)**

Detta är historiens slut. Herrens dag. Herren är en och hans namn är ett. Tempelkällan rinner upp, den dubbla strömmen som rinner både åt Medelhavet och åt Döda havet till. Israel har varit utspritt över jordens alla länder och har kommit tillbaka.

Jesus togs upp till himlen från Olivberget och till Olivberget vänder han åter. Detta var precis vad änglarna sa till lärjungarna när molnskyn hade tagit Jesus ur deras åsyn. Han som kommer är Messias. I grundtexten här är Herren = Jahve.

Varför slutar historien just såhär? Är detta en tillfällighet eller en nödvändighet?

### **Hedningarnas vrede**

Frågan blir då: "På vad sätt är människan syndig? Vad är det fallna i vår fallna natur?" Paulus sammanfattar det syndiga i människan, det som han kallar kött med följande ord:

**De som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet, men de som lever efter Anden tänker på det som hör till Anden. <sup>6</sup>Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid. <sup>7</sup>Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. <sup>8</sup>De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. (Rom 8:5-8)**

Varför "kött"? Paulus talar om det liv och de livsvillkor som hör till detta livet, det som upphör när kroppen dör.

### **Fiendskap mot Gud.**

Vilja bli som Gud - så var det i syndafallet. Redskapet för denna upphöjelse var kunskap. Så är det än i dag. Vi bygger på vårt babelstorn av kunskap och menar

att det skall nå upp i himlen för att bevisa att Gud inte finns.

Med fiendskapen följer också en fiendskap mot allt och alla som har med Gud att göra. Lagens kunskap som kommer från Gud väcker därför inte vår kärlek utan vårt uppror.

Vad skall vi då säga? Att lagen är synd? Nej, visst inte! Men det var först genom lagen jag lärde känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var, om inte lagen hade sagt: *Du skall inte ha begär.* <sup>8</sup>Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär i mig. Ty utan lagen är synden död. <sup>9</sup>Förr levde jag utan lagen, men när budordet kom, fick synden liv <sup>10</sup>och jag dog. (Rom 7:7-10)

Vi vet att lagen är andlig, men själv är jag köttslig, såld till slav under synden. <sup>15</sup>Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag. (Rom 7:14-15)

## Utkorelse = kors

Jesus förberedde lärjungarna både på sin egen död och på den förföljelse de skulle få uppleva efter hans himmelfärd.

Om världen hatar er, skall ni veta att den har hatat mig innan den hatat er. <sup>19</sup>Om ni vore av världen, skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. <sup>20</sup>Kom ihåg vad jag har sagt: tjänaren är inte förmer än sin herre. Har de förföljt mig, skall de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord, skall de också bevara ert ord. <sup>21</sup>Men allt detta kommer de att göra mot er för mitt namns skull, därför att de inte känner honom som har sänt mig. <sup>22</sup>Om jag inte hade kommit och talat till dem, skulle de inte ha synd, men nu har de ingen ursäkt för sin synd. <sup>23</sup>Den som hatar mig hatar också min Fader. <sup>24</sup>Om jag inte bland dem hade gjort sådana gärningar som ingen annan har gjort, så skulle de inte ha synd. Men nu har de sett dem och har hatat både mig och min Fader. (Joh 15:18-24)

Ju fler underverk vi gör i Jesu namn desto mer kommer syndare att förstå att Gud finns. Det kan väcka några till omvändelse men många andra till förföljelse eftersom man då inte längre kan hånskratta åt de dumma fundamentalisterna.

Om Gud är oåtkomlig för vår fiendskap så är hans utvalda desto lättare att ge sig på. Antisemitismen handlar om att bevisa att Gud valde "fel" folk vilket i sin tur skall bevisa att Gud inte finns. En Gud som väljer fel kan ju inte finnas. När man angriper Guds utvalda får man dessutom på köpet också ladda ur sig lite av sin vrede mot denne Gud som man hatar fast man menar att han inte finns.

## Backe nerför eller uppför?

Är historien andligt sett en nerförsbacke eller utvecklas vi till en växande andlighet och ett innerligare barnskap? Det räcker ju ofta att man ser på sig själv. Många av oss kanske har upplevt ett mottagande av Kristus under tårar och med stor salighet. Med tiden vaknar ett slags underligt motstånd. "Skall jag behöva gå i kyrkan i dag igen?" Apeller som tidigare väckte ens glädje och vilja till efterföljelse ger numera bara dåligt samvete. Kyrkfolket kommer ofta inte förrän tre minuter över elva, i sista stund. Tänk om pärleporten skulle stängas klockan

elva prick. Då blev det många fåvitska jungfrur!

Historien är utan tvekan en andlig nerförsbacke.

Ropa med full hals, håll ej tillbaka. Höj upp din röst som en basun och förkunna för mitt folk dess överträdelse, för Jakobs hus dess synder. <sup>2</sup>Väl söker de mig dag ut och dag in och vill ha kunskap om mina vägar, som om de vore ett folk som övar rättfärdighet och inte överger sin Guds domslut. (Jes 58:1-2)

Som om. Mycket verkar bra men det är som om. Men när man får veta Guds domslut så överger man hans vägar.

**Skriv till församlingens ängel i Sardes: Så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna: Jag känner dina gärningar. Du har namnet om dig att du lever, men du är död. (Upp 3:1)**

Hoppsan! Som församling man ha namn om sig att man lever fastän man har gått och dött i smyg. Innehållet har dött. Hjärtat har kallnat. Bara det yttre skalet av vissa gärningar finns kvar. Andra ser upp till församlingen och menar att där är det ett flöde av liv. Men livets Herre som ser insidan säger: "Du är död."

## Evangeliets segertåg

När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: "Säg oss: När skall detta ske, och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?" <sup>4</sup>Jesus svarade dem: "Se till att ingen bedrar er. <sup>5</sup>Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse. <sup>6</sup>Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämde. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit. <sup>7</sup>Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. <sup>8</sup>Men allt detta är bara början på 'födslovåndorna'.

<sup>9</sup>Då skall man utlämna er till att misshandlas och dödas, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. <sup>10</sup>Och då skall många komma på fall, och de skall förråda varandra och hata varandra. <sup>11</sup>Många falska profeter skall träda fram och bedra många. <sup>12</sup>Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. <sup>13</sup>Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst. <sup>14</sup>Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma. (Matt 24:3-14)

Evangeliet kommer att predikas för alla folk. Segrande går det ut över världen. Men laglöshet och kallnande kärlek finns också och de går lika segrande fram. Falska profeter, nya läror utan anknytning till Bibeln. Förföljelse och krig. Kan båda dessa segra samtidigt?

Svar: ja, men det sker till en del på olika platser. Evangeliet går som en vågfront ut från Jerusalem och jorden runt till Jerusalem. Men efter evangeliet går en våg av avfall från tron. Vi kan se det i Mellanöstern där islam så gott som helt tagit över. Vi ser avfallet i Europa, i Sverige - runt omkring oss. Kärleken kallnar.

## Vredens kalk

När Jesus bad i Getsemane så bad han att denna kalk skulle gå ifrån honom. Han

jämförde alltså sitt lidande med en vinbägare. Han hade nyss instiftat nattvarden och skickat runt välsignelsens kalk. Nu skakar han själv inför att behöva tömma vredens kalk. Jeremia talar tydligt om den.

**Ty så sade HERREN, Israels Gud, till mig: "Tag denna bägare med vredesvin ur min hand och låt alla de hednafolk som jag sänder dig till, dricka av den. <sup>16</sup>De skall dricka så att de raglar och förlorar förståndet på grund av det svärd som jag skall sända ibland dem."  
<sup>17</sup>Och jag tog bägaren ur HERRENS hand, och alla de folk som HERREN sände mig till gav jag att dricka, <sup>18</sup>nämligen Jerusalem med Juda städer, dess kungar och furstar, för att göra dem till en ödemark och till häpnad och åtlöje och till en förbannelse, som nu har skett, <sup>19</sup>vidare farao, kungen i Egypten, hans tjänare, hans furstar och allt hans folk <sup>20</sup>och alla blandade stammar där, alla kungar i landet Us och alla kungar i filisteernas land, både Askelon, Gaza, Ekron och dem som finns kvar i Asdod, <sup>21</sup>vidare Edom, Moab och Ammons barn samt alla kungar i Tyrus, <sup>22</sup>alla kungar i Sidon och kungarna i kustländerna på andra sidan havet, <sup>23</sup>vidare Dedan, Tema, Bus och alla dem som har kantklippt hår (Jer 25:15-23)**

Välsignelsens kalk går ut över världen och förvandlar folken från korruption och laglöshet till välstånd och trygghet. Men rikedomen klarar vi lika lite som Israel klarade landet som flöt av mjölk och honung. Välståndet väcker girigheten och med den kommer korruptionen (= avgudarna) tillbaka och därmed sönderfallet. I det läget ser man alla ideologier som en möjlighet men inte kristendomen. Avfallet har kommit och vredesvinets bägare gör entré. Laglösheten har kommit för att stanna fast nu har man lärt sig att ge den ett sken av rättfärdighet när den kallas för kärlek och tolerans.

## **Israels återkomst**

När Israels folk kommer tillbaka till Löfteslandet blir det konflikt, precis som första gången. Och det är samma religiösa motsättning som då. Baal och Allah är samma gud. Man värvar i dag skolbarn till att bli de självmordsbombare och martyrer som de vuxna aldrig skulle kunna tänka sig att bli själva. Man riggar upp raketramper på eller bland bostadshus.

Nu har alla(?) länder avfallit. Och om Israel skall lyckas bosätta sig i Löfteslandet så finns ju risk för att Gud skulle finnas i alla fall. Detta måste bekämpas med växande insatser.

Israelerna är inga änglar. Självt ser jag på bosättarrörelsen med ganska blandade känslor. Frågan är bara: "När hörde du sist en positiv nyhet från Israel?"

**Se, HERRENS dag kommer! Då skall man dela bytet bland er. <sup>2</sup>Ty jag skall samla alla hednafolk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden skall föras bort i fångenskap. Men återstoden skall inte bli utrotad. <sup>3</sup>Sedan skall HERREN gå ut i strid mot dessa hednafolk, så som han stred förr på drabbningens dag. <sup>4</sup>På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut. Och Oljeberget skall delas mitt itu, från öster till väster, till en mycket stor dal genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder. <sup>5</sup>Och ni skall fly ner i dalen mellan mina berg, ty dalen mellan bergen skall sträcka sig till Asel. Ni skall fly som när ni flydde för jordbävningen på Ussias, Juda kungs, tid. Då skall HERREN, min Gud, komma och alla heliga med dig.**

Till sist förenas alla hednaländer i ett gemensamt anfall. FN kan mycket väl komma att vara grogrund för detta krig. Vi skall komma ihåg att diktaturerna är fler i FN än de sanna demokratierna. Ingen nation nagelfars så noga i FN som Israel.

Om Israel är Guds klocka och om avfallets utsträckning visar oss tidens förlopp så kan Jesus komma ganska snart. Ännu har vi inte sett Antikrist men det förloppet kanske går med överraskande snabbhet och brutalitet.

Sven Reichmann