

## Nåden, del 2

Vid den tiden sade Jesus: "Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. <sup>26</sup>Ja, Fader, detta var din goda vilja. <sup>27</sup>Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern. Inte heller känner någon Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för. <sup>28</sup>Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. <sup>29</sup>Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. <sup>30</sup>Ty mitt ok är mildt, och min börda är lätt." (Matt 11:25-30)

Gud döljer sig för de visa och kloka. Gud har med andra ord stängt filosofernas väg till klarhet om honom. Därför kommer de mycket riktigt oftast fram till att han inte finns. Gud har därför också stängt möjligheten att vi skulle kunna förstå vem han är genom att vi studerar livet och världen som den ter sig inför våra ögon. Då skulle vi nämligen kunna skaffa oss kunskap om honom utan att göra oss beroende av honom. Vi skulle kunna utforska honom som om han var en sak, ett föremål.

Därför är det bara de små som kan se honom. För dem uppenbarar Jesus vem Fadern är. Vad är det för litenhet Jesus talar om? Här nämner han att han själv är mild och ödmjuk. Han möter oss i sin litenhet trots att han inte är liten.

### Kärlek i form av nåd

Guds kärlek räcks oss i form av nåd. Detta är på ett sätt en begränsning. Verklig kärlek är visserligen alltid oförtjänt. Barnet har inte förtjänat sina föräldrars kärlek. Men Guds kärlek kan inte tas emot med mindre än att vi som tar emot den låter Gud få lov att vara Gud. Vår styrka, rikedom och berömmelse, våra kunskaper och framtidsplaner har alla en märkvärdig förmåga att göra Guds nåd osynlig för våra andliga ögon. Det handlar nämligen inte om kärlek som utväxlas mellan jämbördiga parter

När livet går på räls frågar vi ofta inte så mycket efter Guds nåd eftersom vi inte ser vårt behov av just nåd. Vi kan nog se vårt behov av bekräftelse, uppmuntran, stimulans och visioner. Det behovet kallar vi ofta för en längtan efter kärlek. Den längtan kan vi se men vi har svårt att se vårt behov av nåd. Och det är bara i den formen som Guds kärlek räcks oss. Allra värst blir det när vi tror att Gud behöver hjälp av oss. Då flyger nåden all världens väg. Det kan handla om att han behöver vår hjälp med evangelisationen – eller med att hålla ordning på demonerna.

Det är när livets ekippage spårar ur som vi söker oss till Gud – kanske på ett nytt sätt om man redan är kristen. Vi har sett livets bräcklighet, vår egen oförmåga och alla frågor om livets mål och mening blir på nytt aktuella. Vi visste alltsammans redan förut men nu vet vi det verkligen på ett sätt som vi ändå inte gjorde förut. Skillnaden här mellan att inse i teorin och att veta i praktiken är

just den förändring som gör att vi klarare kan urskilja Guds nåd.

## **Behovet av gudstjänster**

Gottröra dec 1991 (128 passagerare + besättning; 22 lätt skadade och 2 svårt men inte livshotande), Långholmen aug 1993 ("något tusental räddade", samma pilot som i den första kraschen i Linköping, han klarade sig båda gångerna) och Estonia sept 1994 (852 döda). Efter de två första hölls inga extra gudstjänster, bara efter Estonia.

Lidandet finns som en syndens konsekvens. Men det är dessutom ofta bara när våra krafter inte räcker som vi söker Gud. Sorgen driver oss till honom mycket oftare än lyckan och glädjen. För det är då vi kan se honom. Lyckan gör oss stora. Vi behöver inte hamna i regelrätt olycka för att komma till tro. Det kan räcka med att livet tappar fart och man börjar undra vad det hela går ut på. Kvar står dock att rikedom, kunskap och framgång förblindar oss.

## **Jesu väg genom lidandet**

Vägen till Gud går genom dödsskuggans dal – genom olika former av smärta och lidande.

Påskens drama är en ofantlig illustration till detta. När Jesus skall skapa en väg för oss ut ur vår bundenhet i oss själva och tillbaka till Fadern så går han själv en väg genom det yttersta lidandet och genom dödsriket till uppståndelsens triumf.

**Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktigas ställe, när tiden var inne. <sup>7</sup>Knappast vill någon dö för en hederlig människa – kanske vågar någon gå i döden för den som är god. <sup>8</sup>Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare. (Rom 5:6-8)**

Gud bevisar inte sin kärlek till oss genom att livet blir problemfritt och fritt från alla slag av lidanden. Nej, ty det är inte hans väg eftersom han då inte längre skulle vara dold för de visa och kloka. Vi får ett bevis men ett rejält.

**Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. <sup>2</sup>Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. (Rom 5:1-2)**

Vi har fått tillträde till Guds nåd genom Jesus

**Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, <sup>9</sup>inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. <sup>10</sup>Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem. (Ef 2:8-10)**

Jesus öppnade nåden för oss. Och frälsningen är helt och hållet hans verk. Vi varken kan eller får bidra med något. Gud vill att den skall vara hans gåva helt och hållet. Vi kan bara ta emot den när vi ser den, vilket vi alltså inte gör när som helst. Döden gör dock att vi alla kommer i en situation där vi kan se den och ta ställning.

## **Vad gjorde Jesus på Golgata?**

- 1) Tog på sig vår konkreta synd.
- 2) Dödade vår prestige i sin egen kropp