

För de fattiga

Vad är det som händer i vårt land? Moskées byggs och kyrkor säljs eller rivs. Har kristendomen överhuvudtaget någon framtid?

Vi är vana vid att kyrkan står mitt i byn, respekterad av alla. Denna position är inte den normala. Kyrkans plats är utanför lägret, föraktad och förföljd.

Vi har ett altare från vilket tabernaklets tjänare inte har rätt att äta. ¹¹Ty kropparna från de djur, vilkas blod översteprästen bär in i det allra heligaste som syndoffer, bränns upp utanför lägret. ¹²Därför har också Jesus lidit utanför stadsporten, för att han genom sitt eget blod skulle helga folket. ¹³Låt oss därför gå ut till honom utanför lägret och bära hans smälek. ¹⁴Ty här har vi inte någon stad som består, men vi söker den stad som skall komma. ¹⁵Låt oss därför genom honom alltid frambära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn. (Hebr 13:10-15)

Att kyrkan hamnade mitt i byn är frukten av statskyrkosystemet – att kyrka och stat började gå hand i hand och medborgarna blev kollektivanslutna till kyrkan oavsett tro. Detta är alltså ett arvegods sedan Konstantin den store i början av 300-talet.

Utanför lägret var toaletten, där vistades de spetälska och där stod uppenbarelsetältet. Dit fick man gå om man behövde ett råd av Gud. Där kunde man möta honom. Hela lägret var dessutom utanför lägret när folket gick i den obebodda öknen.

Lukas ger oss ett intressant perspektiv på hela denna fråga:

I Andens kraft vände Jesus tillbaka till Galileen, och ryktet om honom gick ut i hela trakten däromkring. ¹⁵Han undervisade i deras synagogor och blev prisad av alla. Så kom han till Nasaret, där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa ur Skriften, ¹⁷och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade den, fann han det ställe där det står skrivet:

¹⁸Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet ¹⁹och predika ett nådens år från Herren. (Luk 4:14-19)

Evangelium är glädjens budskap, men egentligen bara för de fattiga. Silver och guld har vi så därför ser vi inte Guds kraft på samma sätt som i u-länderna.

Hos oss står kyrkan ännu så länge mitt i byn. Och vi är rika. Föraktet och angreppen växer i fräckhet men vi är inte förföljda, inte ännu. Det står inga politruker och räknar oss när vi går in i kyrkan. Biblar får ännu spridas.

Glädjens budskap för de rika

Vad skall vi göra för att med framgång predika i rika länder? Många väljer att göra om evangeliet så att det blir glädjens budskap för de rika. Man säger enkelt uttryckt att Gud lovar att du skall få det ännu bättre. Det är i dessa miljöer som karismatiken lätt förvandlas till galenskap. Det är här man odlar metoder för

församlingsväxt. Det handlar alltså inte om att man bär på nöd för syndares frälsning inför evigheten utan om antalet medlemmar i den kyrkliga klubben.

Ni är redan mätta. Ni har redan blivit rika. Ni har blivit kungar, och det utan oss. Jag skulle önska att ni verkligen hade regerat som kungar, så att vi kunde regera tillsammans med er. ⁹Det verkar som om Gud hade ställt oss apostlar sist, som vigda åt döden. Vi har blivit ett skådespel för världen, för både änglar och människor. ¹⁰Vi är dårar för Kristi skull, ni är kloka i Kristus. Vi är svaga, ni är starka. Ni är aktade, vi är föraktade. ¹¹Ännu i denna stund är vi hungriga och törstiga. Vi går nakna, vi misshandlas och är hemlösa. ¹²Vi sliter och arbetar med våra händer. När vi hånas, välsignar vi. När vi förföljs, härdar vi ut. ¹³När folk talar illa om oss, talar vi väl om dem. Vi har blivit som världens avskum, som alla människors slödder, och så är det fortfarande. (1 Kor 4:8-13)

Här känner vi igen många drag. Vi har blivit kungar och skall bara köra ut djävulen. Den kristne är stark och aktad för han har makt, andlig makt om inte annat. Tänk på den **moderna apostlarörelsen**! Man påstår att bara den sortens ledarskap skulle leda till frigörelsen av Guds kraft.

Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. (1 Kor 1:18)

Gud vill göra slut på det som är till

Det hjälper inte att vi borstar upp os och ser ut som om vi hade **det självförtroende som alla önskar sig**. Gud utväljer de fattiga och tanken är inte att de skall bli rika och imponerande utan att de skall **förbli fattiga**.

Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre, inte många var mäktiga, inte många av förnäm släkt. ²⁷Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta de starka stå där med skam, ²⁸och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, ²⁹för att **ingen människa skall berömma sig inför Gud**. (1 Kor 1:26-29)

Vi kan tänka på det tillfället då Josef och Maria bar fram Jesusbarnet i templet. Präster och leviter hade inte en aning om att här kom den person som allt gick ut på. Det visste däremot två udda gamlingar **Simeon och Hanna**, Fanuels dotter av Asers stam. De var de fattiga den gången.

Läs broder Yun

Varför är detta Guds väg till förändring?

Men ormen var listigare än alla markens djur som HERREN Gud hade gjort. Han sade till kvinnan: "Har Gud verkligen sagt: Ni får inte äta av alla träd i lustgården?" ²Kvinnan svarade ormen: "Vi får äta av frukten från träden i lustgården, ³men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt: Ät inte av den och rör inte vid den, ty då kommer ni att dö." ⁴Då sade ormen till kvinnan: "Ni skall visst inte dö! ⁵Men Gud vet att den dag ni äter av den skall era ögon öppnas, så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont." (1 Mos 3:1-5)

Först levde människorna i en slags oskuld. De var sig själva. Inte ett enda

ögonblick funderade de över sin egen identitet. Vi kan anta att de var fria från jämförelser. Det fanns inte så många att jämföra sig med men de tänkte antagligen inte på vem av dem som var finast.

Men så kommer djävulen i ormens skepnad. Och han lockar människorna till en jämförelse som blir oemotståndlig - att jämföra sig med Gud. "Ni kan bli något bättre! Den här frukten ger er kunskap så att ni kan bli som Gud. Då kan ni göra samma gärningar som han, ha samma vishet och samma makt."

Människorna åt och vi lider alla sedan dess av **förbättringsmani**. Vi måste bli något bättre och vi **tävl**ar om precis allt. Och om vi inte genast ser att vi håller på att bli något bättre i våra egna ögon så rasar vi ner i missmodets och självföraktets avgrund. **Vi vill bli något genom det vi själva gör**. Och så kommer frågan: "**Vem är jag egentligen**." Vi blir aldrig färdiga med frågan om vår kära identitet eller vår självbild som det också brukar heta eftersom den går som aktiebörsen upp och ner utan att någonsin stanna.

Nu kommer det som västerländska kristna behöver höra tills de fattar vad det betyder. Grundsunden i människorna handlar inte om att vi vill suppa ner oss eller bli pedofiler. **Synden består i att vi själva vill göra oss bättre. Synden består inte i en längtan efter förnedring. Frestelsen lovar alltid något bättre.** Det är Gud som binder oss i förnedringen

Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. ²⁵De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen. ²⁶Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. (Rom 1:24-26)

Gud lämnar ut oss till det som vi i klassisk mening kallar för synd. Varför gör han det? Vi ville bli som Gud – hans jämlike. Fast vi inte är medvetna om det vill vi avsätta Gud genom att bli som han. Detta är alltså ett uppror och en fiendskap. Gud får inte lov att vara Gud. Så länge jag pendlar mellan högmod och missmod har synden som bor i mig fortfarande mycket att säga till om.

Gud kallar de olämpliga

Det är i de föraktades situation som Guds kraft verkar. Gud är inte beroende av vår kompetens. Han längtar efter människor som inte söker sin egen ära eller sådana som inte vill skydda sig för förakt. Inte ens spara sitt eget liv.

Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? ³²Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? ³³Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. ³⁴Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. ³⁵Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd? ³⁶Det står ju skrivet: *För din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår.*

³⁷Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. (Rom 8:31-37)

Vill vi låta Gud göra oss så fattiga att hans kraft på nytt kan bli synlig? Det är detta som omvändelsen handlar om. Får Gud föra oss in i omöjliga situationer - eller sådana där vi riskerar förakt, förföljelse, tortyr eller död? Får han det om han lovar att stödja oss??

Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag skall leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus,²⁰ och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig.²¹ Jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus dött förgäves - eller i onödan. (Gal 2:19-21)