

Andlig klarsyn

Vad betyder ordet ”andlig” i sammanhanget? Är det en fråga om att hålla reda på demoner? Nej, det handlar om att kunna bedöma människor – framför allt deras äkthet.

Vi talar om dubbla budskap. En person ger ett mycket gott intryck för öga och öra. Men man känner sig samtidigt orolig. Något påverkar en till att känna något som inte står i samklang med det goda intryck som sinnena ger. ”Det är något som inte stämmer”, brukar vi säga.

Vad är en människa?

Ofta citeras en vers av Paulus

Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. (1 Tess 5:23)

Människan är en treenighet – precis som Gud, brukar man säga med denna vers som grund. Nu finns denna syn på människan bara i denna enda vers och det är alltid äventyrligt att bygga stor hus på så osäker grund. Många känner sig osäkra på skillnaden mellan ande och själ. Kände jag detta i min ande eller var det min själ som spökade? Många överandliga personer talar som om de med största säkerhet kunde ”känna i sin ande” med anspråk på att det som de känner i sin ande måste vara så rätt att alla andra skall rätta sig efter det.

Och HERREN Gud formade människan av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse. (1 Mos 2:7)

Och Jehová, Gud, bildade människan av jordens stoft och blåste livets ande i hennes näsa, och människan blev en levande själ. (1 Mos 2:7, Åkeson)

Själen som en sorts samverkan mellan kropp och ande där kroppen har en viss förkörsrätt så länge den lever. Skadas hjärnan så påverkas själen även om anden är frisk.

Utvecklingsläran

Kemi + slump + överlevnad + tid. En rent materiell process. Men Nära Döden Upplevelser visar att människan har en ande som den materialistiska vetenskapen inte kan studera eftersom vi bara kan mäta fysikaliska förlopp. Men även om Darwin skulle ha rätt finns det inget i hans resonemang som utesluter att utvecklingen kan ha en andlig aspekt.

Alla grät och höll dödsklagan över henne. Men Jesus sade: ”Gråt inte. Hon är inte död, hon sover.” Då hånskrattade de åt honom, för de visste att hon var död. Men han tog flickans hand och ropade: ”Flicka, stå upp!” Hennes livsande

återvänd, och hon reste sig genast, och han sade till dem att ge henne något att äta. (Luk 8: 52-55)

Och Jesus ropade med hög röst: "Fader, i dina händer överlämnar jag min ande." Och när han hade sagt detta gav han upp andan. (Luk 23:46)

Påverkan och information

Och när han låg till bords med dem, tog han brödet, tackade Gud, bröt det och räckte åt dem. Då öppnades deras ögon, och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. Och de sade till varandra: "Brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade Skrifterna för oss?" (Luk 24:30-32)

De fick brinnande hjärtan därför att han hade ett brinnande hjärta. Vi talar om intuition eller om inspiration.

Påverkan kan renodlas genom hypnos där man kopplar bort personens granskande förmåga. Man kan skapa tillstånd av "halvhypnos" i sammankomster med högt tryck. Hitler är ett otäckt exempel. En del av hans tal visade på hans beroende av tonsättaren Richard Wagner och det han sa måste ha varit obegripligt för vanliga lyssnare. Alla jublade ändå, inte bara för att det var livsfarligt att göra något annat.

Andebedömning som nådegåva

Andebedömning handlar om att kunna tolka de andliga signaler som ligger parallellt med de sinnliga signalerna. Vi behöver alla lära oss att tolka sådana signaler. Det sker främst genom erfarenhet. Men de som blir riktigt duktiga brukar inte bara ha en enkel erfarenhet utan ofta har de gjort traumatiska erfarenheter.

Tommy Hellsten ned "Flodhästen i vardagsrummet" är ett bra exempel. Pappan söp och mamman var det synd om. Den lille killen åtog sig att medla mellan sina föräldrar samt trösta sin mamma. Han slutade som berömd terapeut. Mina erfarenheter från mina kurser för själavårdare visar att cirka 50% hade haft en mamma som det var synd om.

De traumatiska erfarenheterna kan ibland försvåra tolkningen när man kommer i situationer som på något sätt väcker gamla minnen till liv. *De andliga signalerna är dock sanna även när kroppsspråket ljuger.*

Kvinnor som blivit misshandlade i sitt äktenskap. Kände du inga varnings-signaler innan ni gifte er och han började slå dig? Jo, men jag förstod dem inte. Den traumatiska komponenten kan göra att en sådan kvinna efteråt reagerar på minsta lögn eller förljugenhet. Det blir av lättbegripliga skäl inget lätt liv.

Ty där mycken vishet är, där är mycken grämlse (eg vrede); och den som förökar sin insikt, han förökar sin plåga (eg sorg). (Pred 1:18, 1917)

Dagens text

Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt

inre är rovlystna vargar. På deras frukt skall ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar? Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. (Matt 7:15-17)

Vad är då frukt? Och än mer: vad är god frukt??

För några år sedan hemsöktes Sverige av en predikant som "välsignade" alla som kom fram för förbön. Alla blev liggande härs och tvärs på golvet och gapskrattade. De flesta sa sig må väl av denna behandling. Debattens vågor gick höga men entusiasterna sa att eftersom folk mädde bra så var detta från Gud. Det var god frukt menade de.

När trosrörelsen grasserade som värst – jag tror det var 1987 – sökte jag upp Frank Mangs som då ännu var i livet. Om någon visste vad väckelse var så var det han. Jag frågade: Är detta en väckelse? Svaret blev: "Nej. Inga tårar, ingen omvändelse."

Man kan gråta av många anledningar. En viktig sådan heter omvändelse och den signalerar att en förändring till det bättre är på väg.

"Kopior"

De falska profeternas frukt – var hittar man den? Svar: i hans elever. Naturligtvis också i hans eget liv men utklädd till får som han är kan det vara svårt att se om han är fågel eller fisk. Men om han samlar en skara lärjungar som Jesus och många dåtida rabbiner gjorde – vad är det som eleverna tar intryck av? Är det det utvärtes fåret eller den invärtes vargen som präglar dem mest? Svaret tycks vara att det är den invärtes vargen även om också eleverna kan dölja en del av vargnaturen bakom en fåraktig uppsyn.

En lärjunge är inte förmer än sin lärare, och när någon har blivit fullärd blir han som sin lärare. (Luk 6:40)

Detta är en andlig process mer än en intellektuell. Jesus tränade inte sina lärjungar. Han levde med dem i en sorts förtröstan att det ändå var gemenskapen med honom som skulle präglade dem mest.

En rykande veke

Den som i sitt inre är en rovlystet varg kan inte öppna människors ögon så att de ser Guds nåd. Även om vargen pratar mycket om nåd så är det ändå så mycket prestation i det han säger att känsliga människor knäcks av hans förkunnelse.

Se, min tjänare som jag uppehåller, min utvalde, i vilken min själ har sin glädje. Jag har låtit min Ande komma över honom. Han skall utbreda rätten bland hednafolken. ²Han skall inte skria eller ropa, inte låta sin röst höras på gatorna. ³Ett brutet strå skall han inte krossa, en tynande veke skall han inte släcka. (Jes 42:1-3)

Som exempel kan jag nämna en förkunnare som ofta och gärna undervisade om äktenskapet. Marianne hade fått en hög med kassetter och ju mer hon lyssnade

desto mer ångest fick hon. Till sist sa jag att ”om nu mannen skall vara kvinnans huvud” (vilket den här förkunnaren sa gång på gång) ”så tar jag ifrån dig kassetterna.” Något år senare erkände personen öppet att han sedan länge varit otrogen mot sin egen hustru. Undervisningen var i långa stycken bra men det var fel ande i det som sades.

Ett nådens evangelium skall dämpa de självsäkra och ge mod åt de osäkra. Falska profeter ger oftast mod till de redan självsäkra och tar modet från dem som har ett känsligt sinne.

Sven Reichmann